

# EDİTÖRDEN

**Zeki KARATAŞ, Yrd. Doç. Dr.**

Sosyal Hizmet Bölümü, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Sosyal hizmet uzmanı olarak çok farklı sorunları olan vakalarla on yıl çalıştıktan sonra, beş yıldır sosyal hizmet bölümünde akademisyen olarak görev yapmaktayım. Bu süreçte sosyal hizmet alanında ve bilim dalında yaşanan hızlı gelişim ve değişimin bizzat şahidi olma fırsatı yakaladım. Bir taraftan sosyal devlet anlayışı gereği hak temelli uygulamalar ortaya koymakta gecikmiş olmanın telaşıyla üretilen yeni sosyal hizmet modellerini başlatma ve uygulama imkânı buldum, diğer taraftan da piyasada oluşan ihtiyacı karşılama aceleciliğiyle açılan sosyal hizmet bölümlerinin birinde bilgi ve deneyimlerimi paylaşma fırsatı yakaladım. Her iki tecrübe sonrası bende oluşan izlenim şu oldu: Sosyal hizmet teori ve pratiği için Türkiye’de daha çok şeyler yapılmalıdır.

Alanda çalışırken bizlerden değişen sosyal şartların ortaya çıkardığı risklere maruz kalan karmaşık vakalara kısa zamanda pratik çözümler bulmamız bekleniyordu. Dosya sayımızın yoğun olması nedeniyle çoğu zaman müdahalelerimizde sosyal hizmet mesleğinin paradigmasını ve yaklaşımlarını dâhil etme fırsatı bulamadan müracaatçıyla temasımız kesiliyordu. Zaman ayırıp bir müracaatçıyla derinlemesine çalıştığımızda da telaşlanarak diğer müracaatçılara haksızlık ettiğimizi düşünüp vicdan azabı çekiyorduk. Bazen öyle vakalarla karşılaşılırdık ki, çaresizliğimiz tükenmişliğimizi arttırıyordu. Tüm bunları yaşarken en çok ihtiyacımız olan şey pratikte işimize yarayacak bilgiye ulaşmaktı. Bir başka ifadeyle sıcak temas halinde olduğumuz ve hiç beklenmedik anda ortaya çıkan müracaatçılarla çalışırken işimize yarayacak pratik bilgilere ihtiyacımız vardı. Bu alanda bilimsel çalışma yapan akademisyenlerin önerilerini duymaya, alanda uygulama yapan meslektaşlarımızın tecrübelerini öğrenmeye ve paylaşmaya ihtiyacımız vardı. Ancak uygulamada bize rehberlik yapacak bilgi kaynakları bulmakta zorlanıyorduk. Sosyal hizmet alanında üretilen kaynakların nicelik ve nitelik açısından yetersiz oluşu mesleğin bilim camiasında ve toplum nezdinde hak ettiği saygınlığı elde etmesini de engelliyordu.

Son on yılda sosyal hizmet bilim dalında yerli ve yabancı önemli eserlerin yayınlanmasından son derece memnun olduğumuzu belirtmek isteriz. Ancak

Türkiye’de henüz önemi yeni hissedilmiş bir alan olan sosyal hizmet için daha çok bilgi üretilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca hizmet sunduğumuz topluma özgü bilgi üretilmesi ihtiyacı olduğunu da yüksek sesle dillendirmemiz gerektiğine inanıyoruz. Sosyal hizmet biliminin evrenselliğini tartışmadan hizmet sunduğumuz toplumun sosyal bağlamını dikkate alarak bilgiyi yeniden üretmemiz gerektiğinin bilincinde olmamız gerektiğini düşünüyoruz. Yoksa birilerinin kendi medeniyet anlayışıyla ürettiği bilginin nakledicisi olmanın ötesine geçemeyiz. Bilim insanı taklitçi değil, mütefekkir olmalıdır.

Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi’ni yayınlamaya karar verirken ülkemizdeki sosyal hizmet alanlarını, uygulayıcılarını, akademisyenlerini ve hizmetten yararlananları düşünerek yola çıktık. İstedik ki araştırdığımız, ele aldığımız ve yazıya döktüğümüz konular insanımıza, insanlığa temas etsin ve fayda sağlasın. Bu niyetle yola çıktık ve sizlerin manevi desteğine talip olduk. Hiçbir ayırım yapmadan sosyal hizmet bilimine değer katacak ve nitelikli çalışmalara imza atacak herkese kapımızı sonuna kadar açtık. Zaman kırgınlıkları, küskünlükleri bir kenara bırakarak sosyal hizmet mesleğinin onuru ve saygınlığı için çalışma zamanıdır. Bu açıdan alanda özveriyle çalışan sosyal hizmet uzmanlarından tecrübelerini ve vakalarını sistematik bir şekilde bizimle paylaşmalarını bekliyoruz. Sosyal hizmet alanında araştırma yapan bilim insanlarının özgün eserlerini bizimle paylaşmalarını diliyoruz. Ve multidisipliner bir anlayışla yayın yaptığımızı belirterek sosyal hizmete ilgi duyan herkesin katkı ve katılımına açık olduğumuz belirtmek istiyoruz.

Dergimizin ilk sayısına katkı sunan araştırmacılara teşekkür ediyor ve sizlerin katkılarını heyecanla bekliyoruz.